



Hans van de Anstel speelt Jeanne d'Arc; de Maugd van Orléans als zorgelijke, streng gelovige huismoeder (foto Sander Peper)

Jeugdvoorstelling als geschiedenisles met prachtige platen

Schitterend vormgegeven Jeanne d'Arc

Voorstelling: *Jeanne d'Arc* door Huis aan de Arendt, vanaf 3 jaar. Tekst: Peter de Groot. Regie: Liebeth Colof. Muziek: Keltje de Jong. Spel: Roel Adan, Hermans van Baar, Delphine Körber en Gertje. Klokkenring Amsterdam. Informatie: 029-6229328.

Door EERGIE BOONSTRA

Na de *Odyssée* op cassette gaat uitkomen en de strip om Troja avond aan avond wordt uitgevoerd, is een voormalige galatapkrik, is het niet verbaalwisselend dat *Jeanne d'Arc* van stal wordt gehaald. De oude helden doen het nog best en de Maugd van Orléans zal ooggetuige zijn dat verbeelding sprekend is. Haar jong meisje weet, zo bij de keizer vandaan, door te dringen tot de hoogste kringen, zweeft een godmerende aard Fran leger op tot grote daden en krijgt het voor elkaar dat krachtdoeke kroonprins tot koning is laten zullen. Daarna ontduiken

de werkelijke machthebbers zich van de volksheldin door de haarscheuren stemmen te onmaskeren als afzetting van de duivel en niet van God. Ze moet branden en iedereen stand erbij en knok eraan. Dat is van een onrechtvaardigheid, waar geen kind ergvechtig voor kan blijven.

Wat was die Jeanne voor een meisje, dat lijkt mij de grote vraag voor een theatermaker. Liebeth Colof en haar acteurs bevestiden die niet en stellen hem eigenlijk ook niet. Ze vertellen het overtuigende verhaal na, in een strakke encodering en fraude houden. Naast Jeanne en haar koning Charles troden de bisschop op de Gilles de Rais.

Komisch en roerend is de figuur van zijn knechje, als Jeanne afkomstig uit het volk en onomgekraakt door mischtswelaar. Niet eenvoudig te doorgaan is de bewarende die van auteur Peter de Groot een belangrijke, verbondenheid ook krijgt en van actrice

Jud Vrijdag de rauwe gestalte van een vrouwelijk rondlopende huishoudster, in wit pak, met vingers op de rug en de sas voor de buik. Hij treedt op als verteller en als een soort gosje die over het

tegen de Engelsen strijdende groepje vaandig word. Dat geest wordt tusshuur in het geluid van de saxofoon en een van de indrukwekkendste momenten is waar die complete cast, gehuwd en elk gewapend met een instrument letterlijk de asaal blaast.

En zo zijn er nog enkele schitterende, ingezaagde vormgegeven groepsdelen, maar het individuele drama liet mij ontbewegen. Jeanne's godverrezenheid kon bewondering en doch de moeite wekken. In plaats van een maatschappelijk meisje bleef ik een soort zorgelijke, streng gelovige huismoeder zien. En Gilles de Rais is meer een cynische geleerde dan een maniale, verknippe vechter. Regisseur Liebeth Colof heeft eerder bewezen dat ze jonge mensen springverlevend met hun historische achtergrond maar zo weet te houden. Haar *Jeanne d'Arc* blijft beladen een geschiedenisverhaal, maar op een voorgezelten en voorzien van prachtige platen.